

Gnostica

TIDSKRIFT FÖR RELIGION OCH ESOTERISK FILOSOFI



LIBERALA KATOLSKA KYRKAN
I SVERIGE - DANMARK

Nr. 2.

8. ÅRGÅNG

JULI - AUGUSTI 2020



FRIHET, KÄRLEK OCH BRODERSKAP I DEN NYA TIDENS LJUS

Biskop Bertil Mebius-Schröder

Jag vill dela några tankar rörande/vedrørende det att fungera i en kyrka som Liberala Katolska Kyrkan. Jag förnimmer/ føler och vet/ved att det finns en stor livsvisdom dold/skjult i De Mindre Mysterierna, i kyrkans symboler och ceremonier. Den kan betraktas som en livsskola, en Mysterieskola som står redo/parat till att ge vidare sin visdom och kärlek till den, som önskar att arbeta med visdomsaspekterna, och den står öppen/åben om man är villig till att träda in i det stora arbetet. Samtidigt kan man ju säga att det är fullkomligt uppenbart/åbenbart, att det endast/kun är en så oändligt liten del av "Det Stora" som vi vet eller tror vi känner/kender till. Att vara en esoterisk studerande och biskop, känns/ føles för mig som att stå ute i hallen eller foajén/foyeren till en konsertsal, och inifrån salen,

genom de tjocka/tykke dörrarna kunna förnimma eller svagt "höra" de starka toner av musik och livskraft som fyller salen därinne. Mästaren har låtit/ladet oss förstå att kyrkan är en kanal för Honom, Den Stora Världslärares kraft, och att kyrkan är ett av Hans många redskap genom vilken Han arbetar och planerar/planlægger förutsättningarna till det vi normalt kallar Herrens skapelse, dvs. den värld vi lever i.

I den evolverande världen, med all dess mångfaldighet av mineraler, växter/planter, djur /dyr och människor, såväl som i människans alla kulturer har Han behov av många redskap för att kunna fullborda sitt arbete, behov av redskap i form av religioner, trosriktningar, samfund och organisationer.

Ja, till och med/selv kyrkor och tempel har Han behov av, och när vi befinner oss i ett sådant

GNOSTICA utkommer med 4 numre pr. år og udgives af Liberal Katolsk Kirke, internationalt »The Liberal Catholic Church«, afspejlende den tidløse Visdom sådan som den udfolder sig gennem Religion, Videnskab og Filosofi.

Foreningsmedlemmer modtager GNOSTICA kostnadsfrit. Abonnement 125 Dkr/150 SEK/år. Artiklar uttrykker författarens åsikt och inte nödvändigtvis redaktionen. Donationer mottages gärna på Swish 1234 382 701 eller postgiro 38 23 53-1.

Redaktör och ansvarig utgivare: Bertil Mebius-Schröder, bertil@liberalakatolskakyrkan.se

tempel, då står vi mitt i fokus, *inne* i Hans redskap och vi blir Hans "förlängda arm" här på jorden.

Vi är alla bärare av den Gudomliga Gnistan, och djupt inne i vårt innersta väsen bor denna Guds-gnista, som kanske/måske genom tidsåldrar har försökt "inifrån" att göra oss medvetna/bevidst om sin existens, och att få den yttre kroppen till att vända blicken inåt, eller kanske/måske kunde man säga hem, hem till det stora Gudsursprunget, varifrån/hvorfra allt och alla härstammar/udspringer.

Jag tror det är när själen för-tvivlat ropar: "Jag vill till mitt ursprungliga/oprindeliga hem" att vi, den individuella människan kan se en riktning/retning i den evolutionära pilgrimsfärden. Det är nu vi kan byta/skifte inriktning från att vara riktad/rettet mot individualisering och självständighet vilket har medfört stor ensamhet, till att nu anta riktningen enhet, samarbete och broderskap. Och det är i den processen att människan börjar/begynder att söka efter den Stora Sanningen/Sandhed, även/selv om det bara/kun är små delfragment som är tillgängliga för oss, bl.a. genom vår kyrka.

Kanske är det största misstag vi människor begår när vi har funnit vår nisch och vår tro, att vi oftast tror att den innehåller hela Sanningen. Ibland/sommetider blåser vi upp oss, vi mister fot-fäste, vi mister takt, tolerans och förståelse för andras nischer och trosuppfattningar, eftersom/fordi vi tror, "att vår Sanning är mer värd och mer sann än deras."



En kyrka som organisation har en oerhört stor uppgift/opgave, nämligen att medvetandegöra/bevidstgöra mänskligheten om att Gud bor i dig, och du i Honom. Medveten om detta kan du bli en Kristi medarbetare och med din närvaro sprida ljus och kraft till en värld som fortfarande lever i stort mörker. Du bidrar därigenom till den broderskapskänsla / følelse - och nästakärlek som omöjliggör intolerans och disrespekt. Du blir en sann medarbetare i den gudomliga planen.

Genom tiderna har de stora kosmiska sanningar/sandheder vävts in i ceremonier och ritualer, och därför beskriver Kristusdramat realiteter som kan och bör förändra oss människor, här och nu.

Då de är universella betyder det att de är tillgängliga för oss alla. "Sök och du skall finna" sägs det i de Heliga Skrifterna.

Uppställ din tro som en arbets-hypotes och få den bekräftad eller dementerad/afkræftet genom dina

erfarenheter. Låt din tro förvandlas till vetande/viden, till den sanna gnosis, och du kommer att få en nära och tät kontakt med det Eviga.

Det är därför med stor förväntan och en viss spänning att vi var dag kan gå in i den "nya tidens ljus", i ett samarbete, i kärlek och i ett broderskap som överskrider alla gränser i både vetenskap, religion och tro. Den öppning vi upplevde efter östblockets fall bär fortfarande/stadig på den franska revolutionens tre nyckelord Frihet, Jämnlighet/Lighed och Broderskap, och det är som om de nu,

mer en 200 år senare, verkligen börjar att manifesteras sig med sina inre kvaliteter här på jorden. Så kanske/måske, det bästa vi små människor kan göra, är att mer aktivt i handling visa vår tro på friheten, kärleken och broderskapet i en alltmer öppen/åben värld. ♦

At Leve for at Lære gennem at Lære for at Leve

Manly P. Hall

Det første trin/steg i studiet af den Den Esoteriske Visdomslære er ikke søgen/sökandet efter kundskab, men Selvets forberedelse til at modtage. Her begår de fleste sandhedssøgere deres første fejltagelse. Med øjnene rettet/riktade op mod himlen, jager de ekstatisk hen mod "illumination og indvielse", kun/baras for at falde som skakbrikker/schackbrickor ned i

grøften/diket af deres egen manglende/frånvaro parathed/ av att vara redo.

Ønsket om visdom udgør i sig selv det mest prisværdige af de menneskelige følelser/känslor men i altfor mange tilfælde/fall vil dette ønske blive kuld kastet på grund af uvidenhed/okunskap og misforståelse.

Vi skal ikke kun oprigtigt og uselvsk søge/söka efter sand-



heden/sanningen, men vi må også i vores inderste væsen skabe den etiske holdning, som er passende for at modtage det spirituelle budskab.

For at en bygning skal kunne stå, må den være bygget på fast grund, og for at menneskets personlighed skal kunne modstå omstændighedernes rystelser/vibrationer, må det tilsvarende/mot-svarande være opbygget på en sand og fast grund. Ingen kan kende eller vide/veta mere end de er. Før/innan det er muligt tydeligt at fornemme det indre livs mysterier, må man først udvikle evnen/förmågan til denne modtagelighed. I gamle dage, var det præsterne i Mysterie-temp-lerne der var filosofiens vogtere/våktare. Den indre videns/kun-skapens prøver/prövningar og ind-vielser åbenbares/uppenbara-des kun/enda for de disciple/lärjungar, der/som havde vist sig værdige til en sådan under-visning. Der er meget mere i stud-iet om filosofi, end det at læse, lytte/lyssna og acceptere.

Det er vigtigt at indse at ærlighed er begyndelsen/början til visdom, og at uden ærlighed, opnåes ingen større åndelighed. Visdom skænker individet tryg-hed mens han lever, beskytter ham i de usynlige verdener han besøger, og udødeliggør hans

navn i den verden han forlader/lämnar.

Vi kan derfor ikke sige, at søgen/sökandet efter sandheden kun/bara er anstrengelser uden gavn/nytta, for ved/genom hver lille fremgang vi skaber inde i os, finder/sker en tilsvarende/mot-svarande bevidsthedsudvidelse/med-vetandeutvidgning sted i vores in-dre væsen. Der findes millioner af mennesker der ønsker at forstå det indre livs principper. I deres hjerter er disse mennesker villige, men deres synspunkter og opfat-telser er fordrejet/förvridna af utilstrækkelig/otillräcklig forstå-else. Heldigvis/lyckligtvis er uvid-enhedens sygdom/sjukdom ikke uhelbredelig/oläkbar. De der ønsker at blive vor tids disciple i Den Guddommelige Visdomstradition, kan forberede sig til det filoso-fiske liv ved/genom at følge den samme fremgangsmåde, som man brugte for 2400 år siden for at for-berede disciplene til indvielse/in-vigning i de Pythagoræiske riter. ♦

“Den mest storslåede og dybeste følelse/känsla vi kan have, er den ubeskrivelige følelse/känslan af mystik. Det er her kimen/grodden til enhver/varje sand videnskab/vetenskap findes. Den for hvem/vilken denne følelse/känsla er ukendt/okänd, som ikke længere ved hvad det vil sige at blive revet med/hänryckt af beundring eller entusiasme, og som ikke kender til at søge ind i sig selv, fortabt/förlorad i ekstase, er allerede/redan en død mand.

At vide at det der/som er gådefuldt og uigennemtrængeligt for os, alligevel/trots allt eksisterer og udtrykkes som den højeste visdom og den mest strålende skønhed, som vore træge/tröga åndsevner/sinnen kun/endast opfatter i en yderst primitiv form - denne overbevisning, denne berusende følelse er kernen i enhver/varje ægte sublim sindstilstand.

Den dybe og nære oplevelse af den kosmiske uendelighed er den stærkeste og ældste kilde til videnskabelig forskning. Min allerhøjeste tilstand består i en ydmyg, forvandlende ærefrygt/gudsfruktan for den øverste/högsta grænseløse ånd/ande, der åbenbarer sig i uendeligt små detaljer, som vi med vore svage åndsevner/sinnen kan fornemme.

Denne dybt følelsesmæssige/känslomässiga tro, som jeg har på tilstedeværelsen/närvaron af en højere rationel kraft, åbenbaret igennem vort ufattelige univers, udtrykker hvad jeg forstår ved Det Absolutte eller Gud.”

Albert Einstein

The Restoration of The Mysteries

By Rt Rev. J.J. Van der Leeuw

Every great world-religion has a message to bring to all men; not only to the educated or uneducated, not only to the emotional or the intellectual type, but to all sorts and conditions of men. It can do so because a great World Teacher is the embodiment of the living Truth and every man can take in as much of his teachings as his own nature enables him to assimilate. Thus on the one hand a religion has to teach man to cease from evil and to do good; but that is merely the preliminary stage of spiritual evolution. As Origen expresses it so well in his book against Celsus: "God the Word was sent, indeed, as a physician to sinners, but as a teacher of divine mysteries to those who are already pure and who sin no more."

It is after man has to some extent accomplished the work of purification that he becomes fit to experience those hidden mysteries which Christ called the things of the kingdom of God. In those mysteries which we find in almost every great religion man experiences in his own soul the hidden truth which no outer teaching can ever convey. Christianity had its mystery teaching from the earliest days; Christ Himself taught His

disciples in secret the things He could not tell the multitude.

After His death and resurrection tradition has it that He continued to teach His disciples in secret, and in the first centuries of the Christian Church we find constant testimony both with regard to the existence as also to the nobility of the teachings of those so-called Mysteries of Jesus.

St. Ignatius of Antioch, Clement of Alexandria, and his pupil, Origen, and many more, boldly proclaimed the existence of the Mysteries. It was only during the centuries of bigotry and persecution that the possibility of entrance to the Mysteries was no longer publicly taught.

The restoration of the Mysteries as the most important part of the Christian religion, the teaching of the ancient Way leading to these Mysteries and the authoritative testimony of those who in our days have gained entrance to them is one of the main elements of the message which our Liberal Catholic Church has to bring to our modern world. May the day not be far distant when once again the mysteries of the kingdom of God are the heart of the Christian religion, and earnest Christians can once more participate in those greater realities to which the outer religion is but the approach. ♦



Telefonen

Med dagens moderne trådløse telefoner er der vel ingen der er i tvivl om, at der eksisterer ting man ikke kan se. For eksempel hvordan signalet med billede og lyd trådløst overføres over store afstande. Til trods for det, er der stadig mange der er i tvivl om, hvordan den åndelige kraft kan påvirke os, eller hvorvidt engle kan eksistere, når vi ikke kan se dem.

Her kommer en lille artikel fra "New York Times", 1864.

"En mand ved navn Joshua Coppersmith er blevet vartægts-

fængslet/häktad i New York grundet hans forsøg på at bedrage og vildlede/vilseleda uvidende og ukyndige/okunniga mennesker, ved at få dem til at give ham penge for at udvikle en maskine, som han påstår er i stand til at overføre menneskets stemme over lange afstand ved hjælp af metalledning eller metaltråde, således at stemmen kan opfattes af en lytter/lyssnare i den anden ende.

Han kalder instrumentet "telefon", hvilket yderligere sigter efter at efterligne ordet "telegraf" og derved skabe tillid hos dem der kender telegrafens succé, uden at de for den sags skyld kender de principper hvorefter den er konstrueret.

Sagkyndige/kunniga personer er helt på det rene med det umulige/omöjliga i at overføre den menneskelige stemme gennem ledninger, såsom man nu gør ved morsealfabetets streg og punkter, og selv om det var muligt, så ville en sådan opfindelse være uden nogen som helst praktisk betydning og værdi.

De myndigheder som har indfanget denne kriminelle mand kan vel ønskes tillykke, og man må håbe/hoppas på at han får en passende straf for at statuere et eksempel overfor/inför andre samvittighedsløse/samvetslösa bondefangere, der søger at vildlede venlige og uskyldige mennesker.” ♦

Dagens Glädjerapport

” Planeten fortsatte att vrida sig runt sin axel som vanligt, med resultat att solen gick upp överallt på jorden. Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt antal blommor blommade.

Jorden välsignades med 340 000 helt nya ljuvliga människobarn. Intelligent, kärleksfulla och mycket modiga handlingar utfördes varje sekund någonstans på jorden. Miljoner människor avstod från att säga eller göra något elakt. Hundratusentals nya, verkligt bra idéer kläcktes.

Miljarder människor skrattade, lärde sig något nytt, rörde med ömhet vid varandra, älskade livet någon stund och vägrade ge upp. ”

Ove Aronsson



Arild Rosenkrantz: Madonna. Med vänligt tillstånd av Jette Arendrup Rosenkrantz.

Our Lady, Star of the Sea

By Rt. Rev. C.W. Leadbeater

In all our thoughts about Our Lady and about Her Festivals we must never forget that there is a triple meaning in everything that is taught. First, the Story does gather round the historical Mother of Jesus, who was a noble woman of the royal house of Judah, and who, after attaining Adeptship, entered the Angelic Kingdom; and then there are two great lines of symbolism to which all the events of Her life are adapted.

Much of what is written about Her can hardly be fitted into the historical story; but we know that it is added with a view to perfecting the symbolism, just as in the case of the Gospel story of the Christ Himself. Very much is mentioned there which is not in the least likely to have happened in that particular life of Jesus in Judæa; but it is all connected with the symbolical meaning of the life of the Christ - that is to say, with the life of every Christian as he passes onward from stage to stage in his upward path. The same is true in the case of Our Lady; much of what is written and sung and spoken about Her refers to the Feminine Aspect of the Deity, and much more of it refers also to

the conception of the great Duality, the great Deep, as it is called, the Divine Wisdom, the Father - Motherhood, the myth of Spirit and Matter and the interaction of the one upon the other - all of which has to be borne in mind in striving to interpret these beautiful allegories.

Our Lady Mary, the Star of the Sea, is represented always in robes of the blue of the sea and of the sky because of the symbolical side in which she typifies the great Sea, the waters of space over the surface of which the Holy Spirit brooded and upon which He acted. The very derivation of Her name Mary is maria, which in Latin is the plural of mare the sea, referring to the seas of virgin matter from which the Universe was created. Why of virgin matter? There again we have to look to the symbolical side of the story to understand what it means.

We must remember that all space is filled with the Aether of Space, that strange substance, if we may call it so, more readily affected than the finest of all fine substances of which we know anything, and yet denser, many hundreds of times, than the densest steel. Into that Aether of Space comes the Breath of God, of the Solar Logos - to use the Greek philosophical term. That Breathing penetrates the Aether in somewhat the same way as air may be pumped into water in or-

der to mineralise it, and of those bubbles so made by the Divine Breath what we call matter is built - built indeed very truly of nothingness; for that is the real meaning of the strange Eastern theory that all matter is but an illusion. In one sense it is quite true, because out of those bubbles, if one may call them bubbles, all the world is constructed; all the chemical elements are built up out of arrangements of those. But when it pleases the Supreme to draw in His Breath once more, by that mere action of drawing-in the Breath, the whole Universe will cease to be; because these bubbles, which are the very bricks of which it is built, disappear. And when that Breath is withdrawn the matter remains virgin, immaculate, exactly as it was before evolution began.

That is the inner meaning of the story of the Immaculate Conception. It is not a question of physical contact or physical sense at all, but it refers symbolically to the scientific fact that this Aether of Space is the basis of all manifestation, and when the manifestation is withdrawn it is precisely as it was before, showing no sign whatever of all that has happened. So we speak of the virgin matter, the virgin space.

In this way Our Lady, Who personifies the symbolism, is spoken of as the Mother of all, and yet the Virgin Immaculate. But besides that she is indeed a



bright Light of purity for our example; and so She is called the Star, and we read of Her as crowned with stars and clothed with the sun. And we must remember when we praise Our Lady for Her purity and thank God for the example which she gives us, we do not mean only what the word purity generally connotes. It has come to mean purity from one particular kind of physical grossness, but that is not in the least the only side of the original meaning of the word. There is purity of intention, as well as purity of thought, purity of feeling as well as purity utter devotion is purity also, and it is in that way as well as in this purely

Nicholas Roerich: Mother of the World.

physical meaning that She is an example to us all.

Truly for us, for humanity, She performed that grand service of giving a body for the Lord Jesus, a body which afterwards was taken and used by the Christ Himself; and just because of the greatness which made Her worthy to be chosen for that, it was possible for Her later to pass on into the great Angel Kingdom and to become the Angels' Queen, Chief among the products of this our small cycle of evolution. The evolution now taking place on earth is of course but a small cycle in the greater evolution. That there have been Others as great as She is certainly true; but for this our cycle She does stand very high. And so we are thankful to God on these Her Festivals, not only for the help that She has given us, help which she does give as the Divine Mother to many people, but also that humanity in Her has done so well, has gained so great a victory, has made so much of advancement in the person of one of its Leaders; for all humanity is banded together and is very truly one.

If, shall we say, one officer in a regiment does some action of great courage and power, shows great bravery or great ability, the whole regiment gains in lustre from the fact that one of its leaders has done this thing; and so it is that humanity gains by the action of its great Saints, its Chieftains,

its Spiritual Princes. Whenever one achieves, he gains not only for himself but for us all, because he is one of us and because we are all one; and so Our Lady is veritably a Star to lead us. We should keep the light of that Star before us as a guide. Just as we feel towards our Patron Saint, so do we feel with regard to Her Who is the Queen of Saints.

She is our Channel on the Festival of the Assumption (August 15th. red.) and all through the week that follows, in the same way as St. Alban, our Patron Saint, was our especial Channel a few weeks ago during the Octave of His Festival (June 22nd. red.), and as St. Michael, the Head of the great Angel Hosts, will be our especial Channel some weeks hence (Oct 4th. red.). We must use all channels, though of course



it is true that for each man there is usually some one channel which is the most suitable for him. We must thank God for all these different channels which He provides for us, for the fact that not only does He pour down His power and grace upon us all, even as the sun shines upon all, but that also in that splendour of sunlight there is the further glory of the many-coloured rays, so that each may absorb from it what colour suits him best, that which he finds to help him most. There are channels for everyone of all these many colours, and naturally each person receives most easily through that channel which is best adapted to him.

We should thank God for all the channels of His life, but we should not waste time and

strength in trying to prove that this Channel is better than that. It may be so for one; it may suit him better than another; but that does not in any way show that that Ray is better than all other Rays, but only that it happens to suit him. All other Rays are just as much part of the whole, and in every way just as true an expression of God. We must never for a moment think of setting one Aspect of the Divine against another, one Channel against another. Let us each absorb Divine Grace through whatsoever channel suits us individually best, but let us thank God for them all. Especially on the great Festival of Her Assumption let us thank God for the channel and for the example of Our Lady. ♦

Lovprisning til Vor Frue

Vi bøjer os i ydmyghed og tilbedelse for det herlige og mægtige Hierarki, Verdens Indre Styre, og for dets strålende Juvel, Havets Stjerne, Verdens-Moderen.

O Hellige Frue, Verdens Moder, Kærlighedens og Medfølelsens Dronning, af hele vort hjerte udøser vi vor kærlighed og hengivenhed for Din Fod, og vi ofrer os, som kanaler, for Din vidunderlige Mildhed, som redskaber for Din altid rede Hjælp.

Vi hilser Dig og Dine Engleskarer, der spreder skønhed og velsignelse blandt menneskene og i naturen. Må vi tjene Dig i vore Medmennesker.

Vi beder Dig, at Du vil bruge os i dit Hellige Arbejde, at vi må vokse lig Dig, Vor Strålende Moder.

O Hellige Moder! Vore hjerters Dronning! Vi helliger vort liv til Din tjeneste. AVE MARIA.

Moderens Højsang

Jeg, skønheden på den grønne jord,
den sølverne måne blandt stjernerne,
vandenes mysterium,
kalder dig.

Jeg er naturens sjæl,
universets liv.
Jeg er det levende ophav,
hvortil alt vender tilbage.

Tilbed Mig af hjertet,
fuldt af fryd, thi handlinger,
udsprunget af kærlighed og glæde,
bygger Mig et tempel til evig tid.

Lad der blive
skønhed og styrke,
kraft og medfølelse,
lattermildhed og ærbødighed,
ære og ydmyghed i dig.

Og søger du Mig,
så vid,
at din søgen og længsel
vil være frugtesløs,
så længe du ikke kender Mysteriet:

Thi, finder du ej,
hvad du søger
inden i dig,
finder du det ej heller
udenfor.

Jeg er begyndelsen,
og når begæret er mættet,
er Jeg Altings opfyldelse.
Jeg er...

The Revival of the Christian Mysteries

Rt. Rev. J. I. Wedgwood

Every great religion has three main directions in which it operates upon those whom it helps. There is first of all the department of philosophy, then that of morality, and third that of worship. It is part of the work of religion - work which one is bound to say is not very satisfactorily accomplished in some religion, especially in Christianity - to explain to man the purpose of his existence, why he is in the world, what he is intended to do, his relationship with the world around him, with his fellow-men, and with the Deity from whom he derives his existence. All that kind of teaching ought to be summed up in the philosophy of religion.

Secondly, there is the department of morality. In all great religions there are certain laws of conduct laid down for the practitioners of the religion. Those who have trodden the path ahead of us have in their wisdom left behind them certain landmarks to guide us in the treading of the path, and if we are wise we profit by the experience of those who have gone before us, and that is of course the basis of the principal and fundamental laws of morality.



Of these two departments of religion. I do not propose this morning to dwell, but I want to ask you to consider the third great direction in which religion works upon its followers through a system of what is called worship.

That English word worship means worthship - the giving of worth, of honour and respect to God. Those who are familiar with the Christian Liturgy will remember that in the central portion of the Liturgy there comes a magnificent verse giving of thanks to the Deity. I call that a typical example what seems to be the noblest and finest in worship. It is not as if, if we may so with respect, God requires our worship, but rather it is good for us to give thanks, praise and reverence to Him. In doing so, we bring ourselves into right

relationship with Him. The very word religion comes from a Latin word, meaning to "bind back", and it is the purpose of religion and specially of the systems of worship to bind the man back to the Source of his being, to teach him to know for himself the inner source of his being, the God within himself.

Most of us, as all the great religions of the world teach, are living in a world of illusion, of separateness, and are not fully cognizant of the Divinity within us, and it is the purpose of these various acts of worship, no matter in what religion they occur, to teach man to know the source of his being, and to bring him gradually to realize the Divinity that is in reality his own self. We all of us have what we may call our better moments - those occasions when the higher consciousness is open within us, and when we know ourselves as greater and far grander than that with which we normally identify ourselves, and I think that it is the experience of most of those who faithfully and sincerely engage in acts of worship that there come these better moments from that worship. It is the purpose of this worship to make these better moments greater and more and more frequent until they eventually become permanent, so that these better moments of our consciousness may gradually so attune us to the higher life that presently the union between the lower and the higher self is effected, and we work then permanently and defi-

nately in the power of the higher consciousness.

In order to do that we are encouraged to direct our thoughts, our ambitions and aspirations, to express ourselves in loving thought and gratitude towards the Deity, and so to a certain extent and for a certain time during the day undo much of the rather unsatisfactory use of our emotions and thoughts with which we occupy ourselves during the greater part of the day. Looking at modern civilization, especially at the life of commerce and business, we see that for the most part it does not offer opportunity for the development of spiritual faculties. It works in a somewhat contrary direction. In the short space of time given to worship, we are taught to reverse that process and to turn our minds and thoughts inwards, to draw upon the inexhaustible resource of sovereign power within ourselves. That carried a stage higher is really the purpose of the mysteries.

Certain objections are commonly raised to these systems of worship, to what we may call the ceremonial method in religion. You find many people in these materialistic times, who really feel a great aversion to all forms of ceremony, and it is common for people to say that they worship God in spirit and in truth. I have not the time to deal with that subject fully, though it is profitable to do so, but the main answer to that line of objection is to be found in the recognition that so

long as we are in a universe of manifestation, we are bound to be dealing with forms until we are able to escape from manifestation altogether. That eventually lies a long way ahead of most of us.

Every single thing that we do, every thought and every feeling, is bound to express itself through some form or other, and a rightly understood ceremonial is the scientific use of form, the definite selection of certain forms which shall express most definitely the life which we desire that they shall transmit. Looking at ceremony in that way, we shall see that what is needed is not so much, if that were possible, the abolition of forms, but rather the reformation of the various systems of worship.

We must also recognize that there is coming over the world what is called the influence of the Seventh Ray. Each of the great Rays, we are told, in its turn affect the world. It is the Seventh Ray - the Ray of Ceremonial - which is coming now to dominant expression, and it is well therefore that we should thoroughly understand this great system of ceremonial, and know how we can make the best use of it, for most assuredly the worship of the future will more and more tend to take the form of ceremony. What lies behind most of the objections to ceremony is the fact that we are living in a materialistic age, that the traditional ceremonies which have come down to us from the past are not based exclusively on

the logic of the physical plane, that they do not belong solely to the physical plane but that they take within their purview and scope the higher spiritual worlds of which for the most part the modern man knows nothing.

Until he recognizes the existence of those higher worlds, until he understands that there are higher bodies, higher vehicles of consciousness, in which we are all living - and it is our purpose in religion to awaken self-consciousness in those higher vehicles - ceremonial will remain for man a closed book, something that he cannot possibly understand. It is not until we have an inner philosophic teaching that we are able to understand the ceremonies which have come down to us from an immemorial past in religions which are still practised in this modern world.

Hence the duty of revivifying these ancient forms and so shaping them that they shall transmit in fullest measure the living spirit is one which naturally falls upon students of the ancient wisdom, the Divine Wisdom. This work of worship in religion is something which on a higher level and on a far grander scale should be carried out in the mysteries of the future. We therefore have to ask ourselves the question what can we do to make possible this restoration of the mysteries.

The Liberal Catholic Church, which, while retaining the ancient Christian ceremonial explains that ceremony and the whole

work of religion in terms of the Ancient Teachings. That work which was done in the Christian Church will have to be done equally by students of Wisdom in the other great religions of the world, so that within each of the great religions some form of the mysteries may be made possible of establishment.

In order that that work may be accomplished, what is necessary is first and foremost a far greater study of efficiency in all those things that we have yet been able to realize. It should be, and I think will be one of the great features of all the great religious worships of the future that that worship shall be undertaken not by one priest, who does the whole behalf of the congregation, who merely assist as more or less passive spectators, but rather the worship should be done by the congregation as a body, by groups of people well trained in the use of the power of their thought and feeling, who, by sincerity and earnestness will co-operate efficiently with the duly qualified celebrants of the ceremony.

That has to a certain extent been accomplished in our Liberal Catholic Church. We have encouraged our congregations to take an exceedingly active part in all the worship, and we have found by experience that in so far as they are able to co-operate in this way, the worship becomes a far greater and better vehicle of spiritual power.

Apart from these, there are certain other ways in which we can work for this re-establishment of the mysteries. First of all it will be necessary to establish in different parts of the world various centres for this work of binding back people, to the source of their being, where promising students can come for training in the various departments of their work, where there will be facilities for the training of the physical body, the opening up of that body as a channel of spiritual force.

Then we must have schools in which the emotions may be trained to express beauty. As civilization is at present constituted there is very little definite and scientific training given to the emotions. Part of the training which will be given in the centres for the re-establishment of the mysteries will certainly be training in artistic and beautiful self-expression, which will help people to direct forces at work within them and express them through higher channels in their various bodies. This more difficult work which belongs to the mysteries of developing the higher faculties which a person can develop is not one which can be accomplished, except in very rare cases, in a town. ◆



UTDRAG FRÅN PRINCIPFÖRKLARINGEN

Utdrag från Liberala Katolska Kyrkans officiella dokument ”Principförklaring och kort Lärosammanfattning”.

- 1.** Liberala Katolska Kyrkan förkunnar Guds existens; oändlig, evig, över-sinnlig och inneboende. Han är det Ena Väsendet från vilket alla existens-former härstammar. ”I Honom är det som vi lever och rör oss och är till”, (Apg 17:28).
- 2.** Gud manifesterar sig i sitt universum som en Treenighet, vilken i den kristna religionen kallas Fader, Son och HeligAnde, Tre Personer i en Gud, av samma väsen, samma Evighet. Fadern: orsaken till allt. Sonen: Ordet som blev gjort till kött och bodde ibland oss och Den Helige Ande: livgivaren, inspirationskällan, heliggöraren.
- 3.** Människan är en förening av ande, själ och kropp. Människans ande, gjord efter Guds avbild, är till sitt väsen gudomlig. Därför kan hon inte upphöra att existera; hon är evig och hennes framtid är en, vars härlighet och glans är utan gräns.
- 4.** Kristus lever ständigt som en mäktig andlig närvaro i världen, ledande och upprätthållande sitt folk. Den gudomlighet som var manifesterad i Honom är gradvis under framträdande i varje människa ”tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet”, (Ef 4:13).
- 5.** Världen är skådeplatsen för en ordnad plan, enligt vilken människans ande, genom att hon upprepade gånger uttrycker sig själv under varierande levnadsvillkor och erfarenheter, ständigt utvecklar sina krafter. Detta andliga framträdande äger rum under en okränkbar lag om orsak och verkan. ”Vad människan sår, det skall hon också skörda”, (Gal 6:7). Hennes göranden och låtande i varje fysisk inkarnation bestämmer i stor utsträckning hennes erfarenheter efter döden i den mellanliggande dimensionen (eller reningens värld) och i den himmelska världen/dimensionen och påverkar i hög grad förhållandena vid hennes nästa födelse. Människan är en länk i en vidsträckt livskedja, som sträcker sig från det högsta till det lägsta. Så som hon hjälper dem som står lägre, så får hon hjälp av dem som står ovan henne på livsstegen, sålunda erhållande en fri nådegåva. Det finns ett de Heligas Samfund av

rättfärdiga, fullkomnade människor eller helgon, som hjälper människosläktet. Det finns en ordnad skara av styrande änglar.

6. Människan har etiska plikter mot sig själv och andra. ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Därefter kommer ett som är detta likt: Du skall älska din nästa såsom dig själv. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna” (Matt 22:37-40). Det är människans plikt att lära sig urskilja det gudomliga ljuset inom sig själv och andra, det ljus ”som upplyser alla människor” (Joh 1:9). Emedan människorna är Guds barn, är de systrar och bröder och oskiljaktigt sammanlänkade; det som skadar den ene, skadar hela brödrakretsen. Således har människan en plikt mot Gud både inom sig själv och andra; för det första, att ständigt sträva att leva upp till det högsta i henne, varigenom det blir möjligt för Gud inom henne att komma till ett alltmer fulländat uttryck; för det andra, att erkänna broderskapets faktum genom oupphörlig strävan mot osjälviskhet genom kärlek, hänsyn och tjänande gentemot sina medmänniskor. Att tjäna mänskligheten, hysa vördnad för allt liv och offra det lägre självet för det högre är lagar för andlig växt.

7. Kristus instiftade olika sakrament genom vilka en inre och andlig nåd ges åt oss genom ett yttre synligt tecken. Det finns sju kyrkobruk som kan räknas som sakrament, nämligen Dopet, Konfirmationen, Den Heliga Eukaristien (Mässan), Avlösningen, den Heliga smörjelsen, Äktenskapet, och de Heliga Ordinationerna. Läran om dessa sakrament är i tillräcklig utsträckning framställd i Liberala Katolska Kyrkans liturgi. Kristus är det levande överhuvudet i den kyrka som Han grundat och Han är den verkliga utdelaren av alla sakrament.

Eftersom Liberala Katolska Kyrkan välkomnar till medlemskap alla som söker sanning, kräver den inte, att dess medlemmar i varje detalj accepterar denna Principförklaring och Lärosammanfattning. Den må emellertid anses utgöra Liberala Katolska Kyrkans särskilda bidrag till det kristna tänkandet.

Biskoparna i Liberala Katolska Kyrkan är beredda att till ordination antaga endast de kandidater som finner sig stå i allmän överensstämmelse med denna Principförklaring och Lärosammanfattning.

*Utdrag från ”Liberala Katolska Kyrkans
Principförklaring och kort Lärosammanfattning”.*

**Vi hoppas fortfarande
att kunna hålla vår**

Nordiska Sommarsamling/-camp 31/8 - 4/9 Sunna Kursgård på Tjörn

Håll dig uppdaterad på hemsidan!

Tema: Esoterisk Kristendom och samarbetet med de inre världarna.

Utöver kyrkliga handlingar innehåller Sommarsamlingen / campen bl.a. följande ämnen:

1. "Jesus the human, Christ the Divine".
Biskop Richard Bayly, England
2. Samarbetet med de inre världarna och uppbyggnad av det eteriska templet. Biskop Bertil Mebius-Schröder
3. Maria Evangelium. Diakon Gienger Møller.

Pris: 2800:-SEK / person i delat rum.
Anmälan är bindande genom betalning av deposition 1400:- SEK. Depositionen återbetalas inte efter 1 juni 2020. Restbeloppet skall betalas senast 8 juni 2020.
Barn 0-5 år utan extra kostnad.

Begränsat antal sovplatser, först till kvarn.

Anmälan till: bertil@liberalakatolskakyrkan.se

Betalning till Swish eller Plusgiro.

Märk: Sommarsamling 2020

Swish: 1234 382 701

Plusgiro: 38 23 53-1

LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE - DANMARK

Regionalbiskop Bertil Mebius-Schröder,
Norra Skeppspromenaden 2, 41763 Göteborg, Sverige
Telefon: + 46 707 170018, E-mail: bertil@liberalakatolskakyrkan.se

The Liberal Catholic Church

Presiding Archbishop: The Most Rev. William Downey
E-mail: w.downey@sbcglobal.net

GÖTEBORG. S:t Gabriels Församling håller gudstjänst i:

Johanneskyrkan Johannes Kyrkogång 1, Göteborg
Församlingens postgiro: 38 23 53-1
Församlingens Swish: 1234 382 701
www.liberalakatolskakyrkan.se

LUND

Gunnel Schröder
Telefon: +46 723 112654
E-mail: gunnel.schroder@comhem.se

KØBENHAVN, Sophiamenigheden

www.liberalkatolskkirke.dk

Hvidovrevej 215, Hvidovre

Præst: Niels Diderik
Email: diderik@newmail.dk

Ministrant: Gienger Møller
Telefon: +45 6083 3704
Email: fedtnok@msn.com

Ministrant: Jette Christensen
Telefon: +45 4110 8470
Email: jettetorte@hotmail.com

SØNDERJYLLAND

Birthe Beatrice Olsen
Telefon: +45 5151 3430
trisse@knhj.dk

GNOSTICA är Liberala Katolska Kyrkans officiella tidning och utkommer med 4 nummer/år. Syftet är att spegla den tidlösa visdommen som den uttrycker sig genom religion, vetenskap och filosofi. Artiklar uttrycker författarens åsikt och inte nödvändigtvis redaktionen. Donationer mottages gärna på Swish 1234 382 701 eller postgiro 38 23 53-1.
Redaktör och ansvarig utgivare:
Bertil Mebius-Schröder, bertil@liberalakatolskakyrkan.se



VAD ÄR LIBERALA KATOLSKA KYRKAN?

Liberala Katolska Kyrkan är ett försök till kristen förnyelse i vår egen tid. Den grundlades så sent som 1916 av biskoparna J. I. Wedgwood och C.W. Leadbeater tillsammans med skara modernt tänkande människor i London. Den kallar sig liberal och katolsk då dess åskådning är både fri och universell. Kyrkans internationella namn är *The Liberal Catholic Church*. Ordet katolsk härstammar från grekiskan *Katholicos* καθόλου (*katholou*) som betyder universell. Ordet översätts ofta som allomfattande. Ordet har även kommit att syfta på den historiska kyrkans betraktelsesätt och bruk. Liberala Katolska Kyrkan förenar den katolska gudstjänstformen - dess mäktiga ritual, dess djupa mysterier och dess vittnesbörd om den sakramentala kraftens verklighet - med det vidaste mått av tankefrihet och hänsyn till individens samvete.

Liberala Katolska Kyrkan är ganska ensam bland kyrkor i sin djupa och obetingade respekt för den enskildes trosfrihet, samt för att anse de stora världsreligionerna såsom likvärdiga, utgående från en gemensam gudomliga källa. Kyrkan ser som sin huvuduppgift att föra vidare Kristi verk, dels som en hjälp till självhjälp att förmedla den andliga kraft som förmedlas genom de sju sakramenten, och dels genom sin undervisning att vägleda och göra den enskilde delaktig i den obegränsade, tidlösa gudomliga visdomen - var än denna visdom uppen-barar sig och bekräftas i den enskildes urskiljningsförmåga.

Kyrkans vigningskraft blev givet av Kristus själv och har vidareförts från biskop till biskop som den apostoliska succession, vilken den Liberala Katolska Kyrkan i fullt giltig form har fått överfört via den Gammal-Katolska Kyrkan i Holland/England, och som den med största vördnad och respekt bevarar och vidareför som den dyrbaraste klenod. Den påpekar det nödvändiga i att förstå, att Guds moderskap i lika hög grad som Guds faderskap är likvärdiga poler i skapelsens mysterium. Kyrkan erkänner den kosmiske Kristus som Alfa och Omega, som Vågen, Sanningen och Livet, latent inneboende i alla levande väsen, men en dag fullt ut manifesterad i varje enskild genom invigning - den gudomliga kärlekens fullbordan.

Liberala Katolska Kyrkan inbjuder alla till att öppet delta i sina gudstjänster och övriga arrangemang. Dess prästerskap är ordinerade till och inställda på att ge varje sökande människa all den sakramentala hjälp som det är möjligt att ge genom Kristi sju sakrament, samt att ge den andliga vägledning som alltid kan påkallas via Kristi evigt strålände närvaro. Alla medarbetare arbetar oavlönat, och kyrkans ekonomi upprätthålles uteslutande genom fria medel.